

Professor Gerard is bioloog bij Sportvisserij Nederland en weet werkelijk alles van vissen. In deze rubriek deelt hij zijn immens grote kennis over vis met de lezers van Stekkie Magazine.

Professor

Gerard!



DE KWABAAL IS GEK OP DE WINTER

Waarschijnlijk heb je hem nog nooit aan je haak gehad, maar in het zoete binnenwater van Nederland zwemt een vis die familie is van de kabeljauw!



Waarschijnlijk is de kwabaal één van de meest zeldzame vissoorten in Nederland. Dat is voor ons sportvissers erg jammer, want het is een bijzondere vis die door de panterachtige vlekken op zijn lichaam ook nog eens erg mooi is. Een van de kenmerken waaraan je kunt zien dat de kwabaal een volle neef is van de zeevissoort kabeljauw, is de stevige kindraad onderaan de bek. Bovendien zijn het allebei 'koele kikkers'. Hoe kouder het wordt, hoe beter ze bijten. Die kwabaal is nogal een rare snuiter, want in de zomer houdt hij een 'winterslaap' (of beter gezegd een zomerslaap) en eet hij bijna niet meer.

IJSKOUDE PAAIERS

Zoals jullie wel weten gaan de meeste vissen zich in het voorjaar of het begin van de zomer voortplanten (dat noemen we paaien). Kwabalen doen dat heel anders: zij paaien in januari of februari, als het water heel erg koud is. Dus als wij met onze schaatsen over het ijs glijden, zijn de kwabalen druk bezig met de voortplanting! Nadat de kleine kwabaaltjes uit het ei komen, groeien ze maar heel langzaam. Pas na een jaar of vijf hebben ze een lengte van 30 centimeter.

Jonge kwabalen leven van water-vlooien, insecten-larven en wormen.

Grotere kwabalen zijn echte rovers en eten vooral visjes, kreeftjes en slakken.



VISSEN OP KWABAAL

Kwabalen leven vooral in helder, koud en zuurstofrijk water. Overdag schuilen ze onder stenen en boomwortels of in holtes in de oever. Echt actief worden ze pas tijdens de schemering en de nacht. Ze trekken dan vanuit de schuilplaatsen richting de diepere delen van het water, waar ze hun voedsel zoeken. In Oost-Europa en Scandinavië is de kwabaal een geliefde sportvis. Vooral het ijsvissen op de soort is daar heel erg populair. In Nederland komen zo weinig kwabalen voor, dat het niet eenvoudig is om er gericht op te vissen. Als jij een echte kwabaal-



specialist wilt worden, dan zul je in de winter en ook nog 's nachts moeten vissen. Kwabaalvissen is dus niet voor watjes!